

Lezing

## ‘De wereld bestaat niet’

opmerkelijke pogingen om onze wereld in kaart te brengen

**Wie dacht dat de wereld eruit ziet zoals weergegeven op een wereldkaart, zal tijdens deze lezing verrast worden. Die wereld, die bestaat namelijk niet. Van alle manieren die er bedacht zijn om de oppervlakte van onze werelddbol plat te krijgen klopt er geen één.**



Columbus botste met een ruim duizend jaar oude kaart op het verkeerde eiland. De Vlaming Mercator creëerde een eeuw later een doorbraak in de cartografie en redde er veel zeemanlevens mee. Maar hij verstoorde ons wereldbeeld voor altijd, want ook van zijn kaart is aantoonbaar dat die niet klopt. Maar cartografie is niet alleen maar schuldig. Er zijn ook mooie dingen mee gedaan en levens mee gered.

De lezing ‘De wereld bestaat niet’ neemt u mee door tweeduizend jaar cartografie. Uiteraard valt er volop te genieten van de meest prachtige cartografische wonderen, want de lezing is kleurrijk geïllustreerd met tientallen beelden. U zult kaarten zien zoals u ze nog nooit gezien heeft.

De wereld zal na het bijwonen van deze lezing nooit meer zijn wat ze toch al nooit geweest is.

### Contact

Neem contact op met ontdekkingschrijver Michiel van Straten om de mogelijkheden te bespreken of direct een datum vast te leggen.

*Michiel van Straten,*

*Tel: 06-51494050*

*Mail: [ontdekkingschrijver@kpnmail.nl](mailto:ontdekkingschrijver@kpnmail.nl)*

*Website: [www.ontdekkingschrijver.nl](http://www.ontdekkingschrijver.nl)*

*Twitter: @MichielvStraten*