

Lezing

‘Ijskoud avontuur op de Zuiderzee’ een waargebeurd Hollands overlevingsdrama

Het tweede boek van Michiel van Straten, ‘Zee van ijs’, is een reconstructie van een waar gebeurd overlevingsverhaal. Drie ijsvissers stapten in de strenge winter van 1849 vanuit Durgerdam de bevroren Zuiderzee op, en konden niet meer aan wal komen. Vele dagen en nachten waren zij gedwongen te vechten voor hun leven, geheel alleen, overgeleverd aan de kou en elkaar. De wendingen in het verhaal zijn zo ongelofelijk, dat het als roman al gauw als te fantasievol bestempeld zou worden – de waarheid is soms spectaculairder dan fictie.



De lezing ‘Ijskoud avontuur op de Zuiderzee’ start bij het harde vissersleven uit de 19^e eeuw, als achtergrond voor het onvrijwillige avontuur van de drie ijsvissers. We volgen hun avontuur, en Van Straten put uit zijn eigen reis met zijn zeilboot *Fugitive*. Hiermee heeft hij op een modern IJsselmeer geprobeerd iets van de vroegere Zuiderzee terug te vinden en zich in te beelden hoe de mannen hebben geleden tijdens hun rondzwervingen. Dat blijkt al gauw een bijzondere leerervaring. Het ‘Ijskoud avontuur op de Zuiderzee’ speelt zich spreekwoordelijk bij ons om de hoek af, op ons eigen IJsselmeer. Het is een echt Hollands drama, maar wel van epische proporties.

De lezing is rijk geïllustreerd – het boek bevat 100 prachtige illustraties: oude schilderijen, moderne foto’s en tijdloos mooie cartografie. In de pauze en na afloop is er de gelegenheid om het mooi uitgevoerde ‘Zee van ijs’ te kopen en te laten signeren.

Michiel van Straten, straattaal@kpnmail.nl, www.straattaal.net.