

onbekende beroemdheid herman jansen

Bijzondere zeilprestaties zijn niet alleen voorbehouden aan mensen uit de categorie Bekende Nederlanders. Zeilen belicht een aantal van die vergeten zeilers onder de noemer 'Onbekende beroemdheden'.



Een reis naar ontmoetingen

Herman Jansen is de eerste Nederlander die solo rond de wereld zeilt. Van 1972 tot 1976 vaart hij met zijn polyester jachtje van negen meter westwaarts, met weinig meer dan beperkte zeilervaring en zijn eigen gezelschap. Het is in meerdere opzichten een bijzondere prestatie.

TEKST EN FOTO'S MICHEL VAN STRATEN

ILLUSTRATIES UIT 'DE HORIZON ZEILDE MEE, DAG NA DAG...' – HERMAN JANSEN EN GERARD VAN STRAATEN

Ik sta in Medemblik, aan de Westerhaven. Zo aan het begin van de lente is de haven nog maar half gevuld met boten. Het scheepje waar ik voor kom ligt er wel: *Sounion*, genoemd naar een Griekse kaap, waar de tempel van Poseidon staat, de god van de zee. Kaap Sounion in Griekenland was vroeger een belangrijk oriëntatiepunt voor zeevarenden. Helaas is de Medemblikse *Sounion* ingepakt in een dekzeil. Het zal zijn verhaal niet prijs geven. Om meer te weten te komen over de eerste Nederlandse solozeiltocht rond de wereld zal ik met de schipper van *Sounion* zelf spreken. Ik draai me om en bel aan bij zijn woning.

De man die opendoet begroet me hartelijk. Herman Jansen oogt kwiek, zeker voor iemand die de negentig nadert. "Kom binnen," zegt hij, "en ga zitten." Voordat ik een vraag heb kunnen stellen, begint

Jansen te praten. Over zijn jeugd in de crisisjaren tussen de twee wereldoorlogen in en wat opgroeien in de Tweede Wereldoorlog met hem heeft gedaan. Hij heeft het over de discipline die hij heeft overgehouden aan een constante oplettendheid gedurende die jeugdige periode. Zijn blauwe ogen staan helder. Het dooraderde gezicht verraadt een leven van veel buiten zijn. Jansen hoort niet zo heel goed meer, maar vertelt des te passievoller. Het is al snel duidelijk dat ons gesprek over het menselijke aspect moet gaan, volgens Jansen. "Ach, dat zeilen is toch niet interessant", zegt hij. "Het gaat allemaal om levenservaring. En boven ervaring gaat inzicht. Dat zeilen gaat vanzelf."

Pionieren

Maar een solo wereldzeiling is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid. En dat was het zeker niet in 1972, met een relatief klein polyester jacht. De eerste jachten

